



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt 

Het slobkous jaaroverzicht 2014

Er is in de nieuwsbrieven al zoveel geschreven dat we het voorbije jaar vooral met beelden in herinnering willen brengen



Op onze eerste wandeling van het nieuwe jaar kregen we al meteen deze gekke paddenstoel in het oog. Hij leek wel aan een saté stok(je) geregen.

Wat in het veld niet op naam kan worden gebracht worden houden we 's avonds onder de loep



Eind januari hadden inbrekers het op Annemarie haar auto gemunt. We vonden hem terug met ingeslagen ruit. De rugzak op de achterbank hadden ze weggeritst. Het zou Annemarie dit jaar nog eens overkomen en die keer met zwaardere diefstalschade!



Op 28 januari fotografeerden we deze schattige paddenstoel die we dank zei het huiswerk van Luc de naam krulhaarkelkzwam konden toebedelen



de cursus korstmossen was pas voor het najaar voorzien maar het begon al te kriebelen toen we in februari langs de Bolissenbeek dit kapjesvingermos tegenkwamen

Alles voor de wetenschap dacht Luc in de watering. Gelukkig hield hij het droog.





Van het mosje op de achtergrond kennen we de naam nog niet. We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger om een stukje te plukken.

Maart is nog volop mossentijd. Hier een mooi beeld van het ruig haarmos



Eind maart leerde Rutger ons de aziatische veldkers kennen een exoot die bij ons volop in opmars is



De laatste dinsdag van maart lachten de slanke sleutelbloemen ons al toe.

Wat later zette ook het groot
hoefblad zijn bloemetjes buiten



Tijd dus om eind april het plantenseizoen te
starten. Meteen een leuke vondst was de
franse aardkastanje.





Op 30 april vonden ze dat een groepsfoto niet mocht ontbreken.

In de watering gingen we eens rondneuzen op blok 4.



Op 14 mei waren we te gast bij onze vrienden van het SAP clubje en die weten duidelijk wat gastvrijheid is.



Soms moet je de dingen van heeeeeeel dichtbij kunnen zien



Op de wandeling langs de Tongelreep hielden honderden rupsen van de grote beervlinder ons gezelschap.



Meestal gaat het goed maar soms willen de weergoden niet mee zoals hier op de eerste uitstap van juni



Al ooit eens goed tussen de straatstenen gekeken?

Voor de slobkousjes wordt het met de hulp van Rutger een jaarlijkse gewoonte.

Om het rivierfonteinkruid aan de haak te slaan is wat creativiteit en veel doorzettingsvermogen nodig. Gelukkig heeft Luc beiden.



Steltlopers langs het wad????



Begin juli bracht Dirk de slobkousjes naar Connectera en liet ze genieten van dit landschap

Op 9 juli hielden de slobkousjes manoeuvres op de basis van Kleine Brogel



Op 23 juli werden we in het buitengoor vertederd door het klimopklokje



Eind juli een wandeling door de natte boorden van de Dommelvallei waar de bomen ondersteboven lijken te groeien.

De eerste week van augustus verkenden we de boorden van de Maas net over de Nederlandse grens.



Deze jeneverbes mag in dit rijtje natuurlijk niet ontbreken.



Eind augustus het wordt al behoorlijk vroeg donker en dan zorgen de spreeuwen boven het Hagenvan voor spektakel.



Zo een kanjer zou je niet direct verwachten op onze arme kempische zandgrond.



Midden september was het terug tijd om naar de paddenstoelen te kijken. We deden dissectie op deze heksenboleet.

Wie oog heeft voor het kleine zag in Mullemerbemde deze draadknotszwammetjes



Deze gele ringboleet stond sierlijk te wezen in de omgeving van het Venlokaal

Een grote collectie gekraagde aardsterren verwelkomden ons eind oktober in de omgeving van de schans.



De *Phallus impudicus* staat al in bloei zingt Jan De Wilde. Wij zagen hem staan langs de Bolissenbeek.

Begin november vonden we dit vlokkig veenmosklokje. Wie de reeks "de Borgia's" volgde weet dat hij deze jongens best niet tussen de boterham legt.





De laatste weken van het jaar bogen we ons (meestal letterlijk te nemen) onder de leiding van Hans Vermeulen over de lichenen.



De oude begraafplaatsen werden nu onze pleisterplaats

Tot in 2015

**alvast een
voorsmaakje:**

- Ine en Jan volgen momenteel in Turnhout een cursus "Sieralgen". Misschien wel een nieuwe loot aan de slobkousboom.
- Op dinsdag 6 januari starten we terug met onze wandelingen op dinsdag voormiddag vanaf 9:00 uur. Om er in te komen maken we een winterwandeling in het Hagenven. En op woensdagavond 7 januari afspraak in de milieuklas in Peer. Misschien zijn er dan al sieralgen te zien?
- Op donderdag 2 april start onze cursus "Giftige en eetbare planten" met een theorieavond. In mei en juni volgen dan 3 praktijkwandelingen. De cursus wordt geleid door Hans Vermeulen.
- Voor onze uitstap naar voorjaarsbloeiërs trekken we naar Noorbeek net op de grens met Voeren.
- We starten het plantenseizoen op 22 april. Hieronder al een voorsmaakje van de gebieden die we willen aandoen.

april	22	Mullemer Bemden
	29	Erpekommerbemden
mei	6	Dommel afwaarts
	13	de Schans
	20	Resterheide
	27	Buitengoor Schubwortel
juni	3	Ziepbeekvallei (Rekem)
	10	Vliegveld Kleine Brogel
	17	Stamprooierbroek
	24	De Grote Hof (Hesperia)
juli	1	Wateringen (Sapclubje)
	8	Strabregse Heide Jap Smits
	15	De Holen
	22	Overpelt C6 2832 Rutger
	29	Zwart Gat Achel
augustus	5	terril????
	12	Maaskant
	19	Zwart gat Peer
	26	Hageven Stenen brug
september	2	Pijnven

- We stoppen dit jaar iets eerder met planten om de start van het paddenstoelenseizoen niet te missen.

Het wordt dus vast en zeker een boeiend slobkousjaar.

Met mijn beste wensen

Jan Leroy

